



# WEERSELO

**Predikant: ds. H.C. Dikker Hupkes**

**Het Stift 4**

**0541-661229 / 06-45392964**

**7595 LE Weerselo**

**dominee@stiftsgemeente.nl**

## **Marcus – de evangelist van het directe verhaal**

We starten nu echt met een doorgaande lezing uit Marcus. Marcus is het kortste en in veel opzichten eenvoudigste van de vier evangeliën. Volgens velen is het ook het oudste evangelie, dat mogelijk al vóór 70 na Chr. verscheen. De auteur schrijft de overwegend nog mondeling overgeleverde verhalen over Jezus geordend op, achter elkaar. Dan gaat het ene verhaal soms vrij abrupt over in het volgende. Dat maakt het lezen van dit evangelie heel levendig. In het eerste hoofdstuk ontmoet Jezus Johannes de Doper, roept hij zijn eerste discipelen op hem na te volgen, spreekt hij in de synagoge in Kafarnaüm en verricht hij zijn eerste genezingen.

Wie was Marcus? Het Nieuwe Testament vermeldt hem meerdere keren: Johannes Marcus, de zoon van Maria. Zij woonden in Jeruzalem waar de christenen samenkwamen om het avondmaal te vieren (Hand. 12:12). Marcus, zie ook afbeelding, begeleidde Paulus voor een korte tijd op diens eerste missiereis, samen met zijn neef Barnabas. Hij was waarschijnlijk een goede kennis van Petrus.



<b>Dienst</b>	<b>Evangelielezing*</b>	<b>Voorganger</b>
zo 28 januari, 3 <sup>e</sup> van Epifanie	Marcus 1:21-28	Ds. K. Sluiter
zo 4 februari, 4 <sup>e</sup> van Epifanie	Marcus 1:29-39	ds. H.C. Dikker Hupkes
zo 11 februari, 5 <sup>e</sup> van Epifanie	Marcus 1:40-45	ds. G.S. Bunjes-van der Lee
zo 18 februari, 1 <sup>e</sup> van Epifanie	Marcus 1:12-15	ds. F.A. Wiersma
zo 25 februari, 2 <sup>e</sup> van de 40 dagen	Marcus 9:2-10	ds. W. in 't Hout
* indien van toepassing en onder voorbehoud; een voorganger kan er voor kiezen van het leesrooster af te wijken.		

## Bijzonderheden bij de diensten

- Op zondag 4 februari houden we weer kinderdienst. Het is ook de eerste zondag van de maand en dus is er koffie drinken na afloop van de dienst. Dan is er ook een soort ingelaste gemeentevergadering waarbij u zal worden bijgepraat over de plannen m.b.t. het invullen van vacante predikantsplaats na het vertrek van ds. Henk Dikker Hupkes de komende zomer.
- Zondag 18 februari is de eerste zondag in de veertigdagentijd voor Pasen. Op 14 februari is het Aswoensdag – bij ons geen dienst.

## Overige activiteiten

- Op woensdag 31 januari: Leerhuis “De Stifftsschool” film: ‘Like father, like son’ (*Zo vader, zo zoon*), zie toelichting verderop.
- Vrijdag 9 februari, 10.00 uur: ‘Op weg naar de zondag’; open gespreks-groep o.l.v. dominee Henk Dikker Hupkes. Behalve onze eigen verhalen en ervaringen kan er van alles aan bod komen op deze vrijdagmorgen. We zullen ook even kijken naar de filmpjes van de afgelopen kinderkerst-avondviering op 24 december 2017, zie foto. Iedereen is welkom.
- woensdag 14 februari, 19.30 uur: gespreksgroep Decaloog, Bijbel en beeld.
- Voor de filmliefhebbers: noteer ook vast woensdag 28 februari in uw agenda. Dan vertonen we de succesvolle Zweedse film ‘Een man die Ove heet’ uit 2015.



## Laatste vergadering classis Almelo in de Stifftsschool

Op donderdag 15 februari om ca. 20.30 uur zal in de Stifftsschool in Weerselo een classisvergadering plaatsvinden. Dat is op zichzelf niet zo bijzonder, want om de zoveel jaar vindt die vergadering in onze gemeente plaats. De classis vergaderde tot nu toe zo’n drie keer per jaar; binnen de classis Almelo zijn er 32 (wijk-)gemeenten, dus reken maar uit. Maar dit zal de *laatste* classisvergadering zijn. Eind april houdt classis Almelo op en zal dan opgaan in de veel grotere classis Overijssel-Flevoland. Dit maakt deel van de bestuurlijke herstructurering waarbij van de 75 classes er straks nog 11 overblijven. Om de regionale uitwisseling (een van de doelen van de classis) toch te behouden, zal het model van ‘regionale ringen’ nieuw leven worden ingeblazen. De afgevaardigden van classis Almelo zijn uitgenodigd om voorafgaande aan de vergadering de maaltijd te



gebruiken in restaurant de Stiftsschuur. De aanvangstijd van de vergadering in de school staat dus niet helemaal vast.

### **Film in de Stiftsschool – *Like father, like son***

Op woensdag 31 januari, om 19.30 uur, wordt in de Stiftsschool de film ‘Like father, like son’ uit 2013 vertoond. De film wordt kort ingeleid door ds. Henk Dikker Hupkes. Na afloop is er gelegenheid iets te drinken en na te praten.

Toegang gratis; vrijwillige bijdrage na afloop.

Het leven van een rijk echtpaar komt op z’n kop te staan na een telefoontje van het ziekenhuis waaruit blijkt dat ze zes jaar geleden het verkeerde kind hebben meegekregen. Ze staan voor een hartverscheurend dilemma: kiezen tussen hun “echte” zoon of het jongetje dat ze al zes jaar lang als hun eigen kind opgevoed hebben. Vanuit dit schrijnende uitgangspunt vertrekt regisseur Hirokazu Koreeda voor een innemende film die bij iedereen een gevoelige snaar zal raken. Speelduur 120 min.



★ *Familieportret met juweeltjes van scènes ... vrolijk, wild en liefdevol* – Trouw ★ *Koreeda werpt interessante vragen op over ouderschap en vaderlijke liefde* – Volkskrant ★

### **Verjaardagen**

- 30 jan mevr. J.W. de Jong-Kalmijn, De Voortmors 59, 7595 AB Weerselo
- 01 feb mevr. L. de Knegt, Brökers Kamp 9a, D-48531 Nordhorn
- 11 feb dhr. C.W. Domerchie, Pastor Brenninkmeijerstraat 28, 7595 PN Weerselo
- 12 feb mevr. F.J.H. Everink-Bakker, de Aanleg 14, 7595 AP Weerselo
- 23 feb dhr. H.G. Duim, Pastor Brenninkmeijerstraat 26, 7595 PN Weerselo

Wij feliciteren alle jarigen van harte en wensen hun een fijne dag toe.

### **Vieringen in Sint Jozef**

Ook in 2018 zullen in Woonzorgcentrum Sint Jozef weer open oecumenische vieringen op de woensdagochtend worden gehouden. Namelijk op 24 januari, 7 maart, 18 april en 30 mei. Aanvang steeds om 9.30 uur. De vorm van de dienst is eenvoudig: bijbellezing, gebed, gedicht, een korte overweging, afgewisseld met luisteren naar muziek. Ook zullen we gezamenlijk enkele bekende liederen zingen, begeleid op de piano. De dienst

duurt ongeveer veertig minuten. Voorganger is ds. Henk Dikker Hupkes. Medewerking als gastvrouw wordt verleend door vrijwilligers van de Stifsgemeente, o.a. mw. Joke Bolk, Marjan van Galen en Ineke Peddemors. Van de kant van St. Remigius wordt er afwisselend gekosterd door de heren Fons Oude Essink Nijhuis en Henk Wagenvoort. De bijeenkomsten staan open voor iedereen: bewoners, bezoekers van de dagopvang en andere mensen uit Weerselo die belangstelling hebben. Iedereen is van harte welkom.

### **Actie Kerkbalans – Geef voor je kerk**

Als het goed is hebt u al een brief van de kerk ontvangen, met het vriendelijke verzoek ook in 2018 financieel iets bij te dragen. De Stifskerk is al sinds de Middeleeuwen een plek om tot jezelf te komen en anderen te ontmoeten, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. Maar dat gaat niet vanzelf. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook de dominee en de organist kosten geld. Daarom is er Actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.



### **Restauratie Stifstoren**

We hebben er al vaak over bericht, maar binnenkort is het zo ver. De financiering is rond, de afspraken met de aannemer en restauratiedeskundigen zijn gemaakt. Eind februari zullen de werkzaamheden starten. De klokken worden naar beneden gehaald. De gehele klokkenstoel zal worden vervangen, en ook het overige hout wordt kritisch geïnspecteerd en zo nodig vernieuwd, alle lood moet vernieuwd worden en ook de toegang tot het torentje wordt aangepakt. Tijdens de restauratiewerkzaamheden zal er voor gezorgd worden dat het gebruik van de kerkzaal op zondagen – en een enkele andere weekenddag voor concert of huwelijk – gewoon door kan gaan, maar we zullen er wel iets van merken, al was het maar omdat enige weken de klok niet geluid zal kunnen worden!

