



WEERSELO

Consulent: ds. Annerie Snier,
Ganzenmarkt 31, 7631 EM Ootmarsum
tel. 0634361680/e-mail: anneriesnier@gmail.com

Pastoraat:

ds. G.S. Bunjes-van der Lee, Beerninksweg 93, 7621 XS Borne
tel. 074 2663789 / e-mail: gsbunjes@hetnet.nl

Algemene informatie: info@stiftsgemeente.nl

Diensten in augustus en september 2018

Het leesrooster volgt in de komende weken het evangelie naar Marcus. Jezus en zijn leerlingen gaan rond in Galilea om het goede nieuws van Gods koninkrijk te verkondigen. Steeds blijven zieken naar hem toe komen, of anderen namens de zieken. Ook vindt er voor de tweede keer een wonderbare spijziging plaats, maar nog begrijpen de leerlingen het niet. Opnieuw ook trekt Jezus met zijn discipelen even de grens over, naar Tyrus en Sidon in het noorden aan de kust (tegenwoordig Libanon) en Dekapolis aan de zuidoostelijke kant van het Meer van Galilea, tegenwoordig Syrisch en Jordaans grondgebied.



Zondag	Evangelielezing	Voorganger
05 augustus 2018 7 ^e van de zomer	Marcus 7: 1-23	Ds. G.S. Bunjes-van der Lee
12 augustus 2018 8 ^e van de zomer	Marcus 7: 24-30	Ds. K. Sluiter
19 augustus 2018 9 ^e van de zomer	Marcus 7: 31-37	Ds. F.A. Wiersma
26 augustus 2018 10 ^e van de zomer	Marcus 8: 1-21	Ds. J.D. Vedders-Dekker
02 september 2018 11 ^e van de zomer	Marcus 8: 22-26	Ds. W. in 't Hout
09 september 2018 12 ^e van de zomer	Marcus 9: 14-29	Mevr. H. Meijberg-Tijms
16 september 2018 13 ^e van de zomer	Marcus 8: 27-9: 1 <i>Startzondag</i>	Ds. G.S. Bunjes-van der Lee

* onder voorbehoud:

een voorganger kan er voor kiezen van het leesrooster af te wijken.

Afscheid dominee H.C. (Henk) Dikker Hupkes



Na ruim 6 jaar heeft dominee Henk Dikker Hupkes afscheid genomen van onze Protestantse Stifsgemeente in Weerselo. Afgelopen weken stonden al in het teken van zijn vertrek. Op zondagmorgen 1 juli was de afscheidsdienst die door hemzelf geleid werd. Het was een feestelijke dienst in een volle kerk waarin ook de cantorij meewerkte en waar de dominee zelf in

meezong. In zijn overweging zei hij o.a. “Ik werd getroffen door de vanzelfsprekende, bijna laconieke manier, waarop Jezus zijn leerlingen om zich heen verzamelt. Of eigenlijk: hoe zij zich zelf bij hem aansluiten. Binnen die groep is de kiem gelegd van de eerste christelijke gemeenschap en dat ging heel ontspannen. De kerk, ook onze Stifsgemeente, heeft het soms moeilijk: vergrijzing, weinig aanwas – toch maar niet treuren, in de bijna 900-jarige geschiedenis van het Stift waren er eerder moeilijke periodes. Wel is het nodig dat de kerk *in beweging* blijft: open staat voor nieuwe vormen van kerk-zijn, open staat voor pionieren. Ik heb er *vertrouwen* in dat er toekomst is voor de gemeente. Lieve Stifsgemeente, ik besluit graag met de woorden van Paulus: “... maak mij volmaakt gelukkig door eensgezind te blijven, één in liefde, één in streven, één in geest”. De cantorij zong een afscheidslied voor de dominee en zijn vrouw Laura. Daarna kwamen de kinderen van de kindernevendienst een lied zingen met een mooie slinger van handen die vrolijk mee wuifden tijdens het zingen.



Na de dienst waren er diverse toespraken waarin tot uiting kwam hoe goed dominee Henk Dikker Hupkes hier was ingeburgerd en veel mensen kende. Grote waardering was er ook voor de filmavonden in de Stiftsschool die hij organiseerde en uiteraard voor de meditatieve wandelingen Noord-Oost Twente die hij als fervent wandelaar, en voormalig directeur van de Stichting Wandelplatform-LAW te Amersfoort, heeft opgericht. Wij kijken dan ook met dankbaarheid en waardering terug op de wijze waarop hij onze dominee was. Hij was voor velen een steun en toeverlaat. Als waardering kreeg hij van de Stifsgemeente een prachtig veelkleurig glaskunstwerk. Hierna was er een receptie in de Stiftsschool zodat iedereen persoonlijk afscheid kon nemen. De receptie werd erg druk bezocht maar door het mooie weer was het niet erg om onder het genot van een kopje koffie met krentenwegge en een hapje en een drankje te wachten. Behalve dat de dominee cadeautjes kreeg, werden alle aanwezigen verrast met het boekje 'Domineesvrouw in deeltijd': veertig columns die Laura geschreven heeft ten behoeve van haar kerkblad in Utrecht over haar ervaringen met de Stifsgemeente en Weerselo en omgeving. We wensen Laura en Henk een goede tijd toe in Amersfoort.



> <

Afscheidsinterview met ds. Henk Dikker Hupkes

Op zondag 1 juli jl. was de afscheidsdienst, met daarna toespraken en receptie voor gemeenteleden en genodigden. U leest daarover elders in deze Ringsproak. Wij zochten Henk op in de pastorie en spraken met hem, enkele dagen voordat op 24 juli de verhuiswagen voorreed.

Henk: “Ik dacht dat ik mijn vertrek wel laconiek op zou nemen, maar de laatste maanden merkte ik toch dat ik overmand werd door weemoed. Het predikantschap is een prachtig ambt, en ik ben gaan houden van de mensen hier. Bovendien is wonen op het Stift heel mooi – maar ja, het is straks voorbij. *De bomen mogen stevig staan, maar mensen moeten verder gaan*, dichte Huub Oosterhuis eens, en zo is het.

Een vitale gemeente blijft in beweging

Bijna alle kerken lijden onder vergrijzing, de Stiftskerk ook, maar dat is geen reden om te somberen. Heel veel gaat wél goed en soms moet je nieuwe wegen vinden om kerk te zijn. Veel mensen van onze generatie vinden de vorm van een kerkdienst prima. Het is toch ook fantastisch om op zondagochtend een uur bij elkaar te zijn en je aandacht te richten op vragen van het leven die ertoe doen? Waarom zijn we hier, wat is de zin van alles, wat is goed leven? Je vindt in de kerk niet de waarheid in hoofdletters, maar we kunnen over al die vragen wel iets zeggen vanuit bijbel en traditie. We zijn stil, we zingen en luisteren naar een verhaal en uitleg. Het is een luxe dat er kerken zijn waar je kunt komen voor zo'n moment van rust en bezinning. Dat scheelt je een dure cursus mindfulness of meditatie, hoewel ik daar op zichzelf niks op tegen heb.

Niemand heeft ooit God gezien

Hoe langer je met theologie en bijbel bezig bent, hoe meer je je realiseert dat er wezenlijke vragen over het leven aan de orde zijn. Het gaat bij die bijbelverhalen niet om de vraag of het allemaal echt zo gebeurd is. Het zijn *ervaringsverhalen* waarin iets wezenlijks wordt verteld: over hoe je als mensen samen moet leven, hoe je trouw moet blijven aan je opdracht of roeping. Je leert er over verdriet en wanhoop, over liefde en hoop. Mensen hebben nooit geweten wie of wat God precies is, ook theologen niet. Hoe zouden ze dat ook weten: niemand heeft ooit God gezien. Wel *ervaren* mensen God, en uit die ervaringsverhalen, ook die uit de Bijbel, kunnen we er toch iets over zeggen. God staat voor het absoluut goede, dat alles overstijgt. Jezus beschouwen we als de mens geworden zoon van God, maar wat dat precies betekent is ook niet honderd procent duidelijk. In ieder geval was hij een voorbeeldig mens, een religieus genie, die christenen op de een of andere manier proberen na te volgen.

Natuurlijk heeft de wetenschap en de moderne tijd kritische vragen gesteld bij het verhaal van de Kerk, omdat het wetenschappelijk niet zou kloppen. Maar de grote filosoof Wittgenstein schreef al eens: "In God geloven betekent inzien dat de feiten van de wereld niet het eind van de zaak zijn.

Kleine gemeenschap

De Stiftsgemeente is een unieke gemeenschap, heel klein, maar toch belangrijk voor de leden en met een grotere uitstraling dan het kleine ledental zou doen vermoeden. Het gemiddeld aantal bezoekers op zondagmorgen was 35 in 2017. Dat lijkt hoog voor een gemeente van slechts zo'n 210 doop- en belijdend leden.

Maar van die 35 zijn er gemiddeld 14 gasten, bezoekers die in de omgeving vakantie houden of om een andere reden een keer komen kijken. Het geeft onze kerk ook een verantwoordelijkheid dat we een functie hebben voor toeristen; we zijn er blij mee. Dat geldt ook voor de succesvolle filmavonden met een gemiddeld bezoekersaantal van 28 per avond. Dankzij de kindernevendiensten en wat eruit voortvloeit, zoals kerstspel en kinderkoor, is er wel enige aanwas van jongeren, maar onvoldoende om de vergrijzing tegen te gaan. Daarom is het ook goed dat 'Weerselo' nu vast de samenwerking zoekt met de Protestantse gemeente Ootmarsum om samen te zoeken naar een nieuwe predikant. Het nieuwe Beleidsplan is afgerond; de Stiftsgemeente is klaar voor een nieuwe stap.



Uitwaaien en studeren

Mijn vrouw Laura werkt in Den Haag op een ministerie. Omdat dat vanuit het Stift niet te doen was, is zij in ons huis in Utrecht blijven wonen en zagen we elkaar hoofdzakelijk in de weekenden. Zij heeft als "domineesvrouw in deeltijd" ook genoten van het Stift en het Twentse platteland. Haar ervaringen heeft ze gebundeld in een boekje, dat wij als afscheidscadeau aan de gemeente hebben aangeboden. Ik vind het heerlijk wonen op het Stift en ook het platteland bevalt me prima, maar ik heb er vrede mee dat er nu een einde aan komt. Ondertussen zijn we verhuisd naar Amersfoort, toch iets meer naar het oosten (lacht).

Ik ben gezond en voel me vitaal, maar ik weet nog niet wat ik straks ga doen. Als gepensioneerd predikant mag je blijven voorgaan in kerkdiensten zolang je dat kunt en wilt. Maar ik ga eerst een flinke wandeling maken, zo'n twee maanden door Engeland lopen, uitwaaien en alles even laten bezinken. Daarna wil ik veel gaan lezen (filosofie, cultuurgeschiedenis, politiek) en wat studeren, want dat is er de laatste jaren wat bij ingeschoten. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik heb drie kinderen; sinds ik in Weerselo woon heb ik vier kleinkinderen gekregen en een vijfde is onderweg – ook daar wil ik tijd voor hebben. Als ik een rol kan spelen in hun zorg en opvang, doe ik dat graag.

Hartelijk dank

Ik zag niet zo op tegen de afscheidsdienst en wat erop volgde, maar alles overtrof mijn verwachtingen. Het was prachtig. Ik was ontroerd door wat de kinderen (en hun ouders!) gedaan hadden, de hartelijke woorden van de sprekers, het prachtige cadeau – een glaskunstwerk uit het Ootmarsumse atelier van Annemiek Punt – alles wat erop volgde. Ook wat de mensen mij individueel nog hebben gezegd en gegeven bij het handen schudden bij de receptie. Lieve mensen, hartelijk dank. Ik voel mij een bevoorrecht en gezegend mens dat ik hier zes jaar en vier maanden heb mogen wonen en werken. De Stifstgemeente houdt een bijzonder plekje in mijn hart. □



Links: de kinderen zingen ds. Dikker Hupkes toe. Rechts: Henk en Laura ontvangen van voorzitter Marjan van Galen o.a. een glaskunstwerk: 'blauwe bloem' van Annemiek Punt uit Ootmarsum



Beroepingswerk

Op 18 juli jl. zijn de kerkenraden van Ootmarsum en Weerselo bij elkaar geweest om de profielschetsen van de gemeentes en de te beroepen predikant te bespreken. Het is mooi om te merken dat er veel overeenkomsten zijn als het om de talenten van de nieuwe predikant(e) gaat. Het was opnieuw een avond waarin we elkaar op de hoogte brachten van het reilen en zeilen van de gemeente, maar we hebben ook de wederzijdse verwachtingen gedeeld. Na de vakantieperiode gaan we verder en hopen we binnen niet al te lange tijd een beroepingscommissie samen te kunnen stellen. Tien personen waarvan vijf uit iedere gemeente. De beroepingscommissie zal 2 à 3 avonden getraind worden door adviseuse Jenneke Span om zo goed en snel mogelijk haar werk te kunnen doen. De beroepingscommissie die samengesteld wordt krijgt, zo is afgesproken, van beide kerkenraden de opdracht om te zoeken naar een predikant(e) die bij onze gemeentes past: ongeacht geslacht, ras, kleur en geaardheid.

Oecumenische viering in Sint Jozef

Op woensdag 29 augustus, om 09.30 uur, zal vanuit de Stifsgemeente weer een oecumenische viering verzorgd worden in woonzorgcentrum Sint Jozef. De dienst duurt ongeveer veertig minuten. Voorganger is ds. G.S. Bunjes-van der Lee. Mevrouw Ineke Peddemors is deze keer de gastvrouw/kosteres. De bijeenkomst staat open voor iedereen: bewoners, bezoekers van de dagopvang en andere mensen die belangstelling hebben.

Open Monumentendag 2018 Weerselo / Saasveld met Provençaalse markt op het Stift

Op zaterdag 8 september 2018 wordt de jaarlijkse Open Monumentendag gehouden. Tal van monumenten in Nederland worden opengesteld voor publiek. Tevens is het dan Overijsselse molendag. Ook Weerselo en Saasveld zijn trots op hun erfgoed en weer open voor bezichtiging van 10.00-16.00 uur. Nieuw dit jaar is dat speciaal voor de gelegenheid een fietstocht is uitgezet door het mooie Twentse coulissenlandschap die deze monumenten verbindt. Tevens is op en rond het Stift te Weerselo een wandeling uitgezet. In beide routes is natuurlijk de nodige informatie over het erfgoed opgenomen. Op het Stift te Weerselo is onder andere de Stiftskerk (1142) open voor publiek. De klokkentoren wordt op vrijdagavond 7 september, na een grondige restauratie, officieel weer in gebruik genomen. Op 8 september gunnen we het publiek een kijkje! Op regelmatige tijden zullen rondleidingen en orgelspel in de Stiftskerk worden verzorgd. Natuurlijk is de Stiftsschool (vroeg 19e eeuw) te bezichtigen en wordt de traditionele Provençaalse markt gehouden. Er zijn diverse activiteiten voor jong en oud. Voor de kinderen organiseert de Scouting Weerselo spannende activiteiten. Ook nieuw dit jaar is de openstelling van de Smederij (1900) op het Stift. Tussen het open vuur, het aambeeld en de hoefijzers, zal op traditionele wijze weer worden gesmeed. Dichtbij het Stift, bij camping De Molenhof is de molen "De Vier Winden" (1862) in bedrijf en te bezichtigen. De molenaars vertellen over de geschiedenis en werking van de eeuwenoude molen. Net buiten Saasveld zorgen de molenaars voor een draaiende Soaseler Mól (1870). De molen uit eind 19e eeuw is letterlijk een hoogtepunt in het Twentse landschap. In het dorp Saasveld is de Sint Plehelmuskerk (1926) ná 12.15 uur open voor bezichtiging. De kerk geniet al jaren bekendheid vanwege haar prachtige gebrandschilderde ramen en de uit lindenhout vervaardigde kruiswegstaties. Tijdens de openstelling van 12.15-16.00 uur is een kerkenwacht aanwezig voor uitleg.



Achter de kerk bevindt zich een prachtige tuin met monumentale bomen. De vijver markeert de plek waar bijna 700 jaar lang het kasteel 'Saterslo' heeft gestaan. De tuin is de hele dag geopend voor bezichtiging. Een prachtige fietstocht, met veel historische hoogtepunten. Starten kan vanaf elk monument. Voor diegenen die niet kunnen fietsen of wandelen: u kunt alle monumenten ook met de auto bereiken. Op het Stift is een invalidenparkeerplaats en invalidentoilet beschikbaar. Open Monumentendag is een bijzondere dag om kennis te maken met cultureel erfgoed in Nederland, kortom een dag om niet te missen!

Startzondag 16 september 2018

Zondag 16 september wordt de Startzondag gehouden. Tijdens de koffie/thee/limonade zal ook het nieuwe kerkenwerkboekje 2018-2019 uitgedeeld worden.

Collecterooster augustus-september 2018:

05-08-2018	Plaatselijk Diaconaat
12-08-2018	Kleine Zorgcentra Nepal
19-08-2018	Project Israël-Palestina
26-08-2018	Stichting Trud Bulgarije
02-09-2018	Plaatselijk Diaconaat
09-09-2018	Liliane Fonds
16-09-2018	Projekt Lepak Nepal
23-09-2018	Project India
30-09-2018	Vluchtelingenwerk Nederland



Collecte-opbrengsten ten behoeve van de diaconie

29-04-2018	Project familie Meijberg	€ 21,--
06-05-2018	Plaatselijk Diaconaat	€ 42,95
13-05-2018	Project Kessab Syrië	€ 46,41
20-05-2018	Kleine zorgcentra Nepal	€ 119,20
27-05-2018	Liliane Fonds	€ 79,60
03-06-2018	Plaatselijk Diaconaat	€ 68,65
10-06-2018	Liliane Fonds	€ 40,10
17-06-2018	Project-Israël Palestina	€ 57,19
24-06-2018	Project Stichting Trud Bugarije	€ 49,49
01-07-2018	Plaatselijk Diaconaat	€ 165,20
08-07-2018	Project Kleine Ring Diaconie	€ 64,80
15-07-2018	Project Kleine Ring ZWO	€ 44,85

Verjaardagen

Wij wensen Truus M., Margje M., Petra K., Gerda B., Jan M., Hannie B., Henk H., en Hem K. van harte geluk met hun verjaardag!



Stift Festival 2018

Het Stift Festival 2018 vindt dit jaar plaats van zondag 26 augustus t/m zondag 2 september 2018. Concerten in de Stiftskerk:

Zondag 26 augustus 2018

16.00 uur Feestelijk openingsconcert Wenen



Maandag 27 augustus 2018

11.00 uur Sprookjes

14.30 uur Concert met de winnaar van het Oskar Back Concours 2018 - Niek Baar

Woensdag 29 augustus 2018

11.00 uur Darkness Visible

14.30 uur Muzikale Liefdesbrieven

16.00 uur Brodsky Masterclass (in de Stiftsschool)

Voor Vrienden en Engelen van het Stiftfestival

18.00 uur De internationale talenten van de New Generation presenteren een boeiend programma

19.30 uur Intieme brieven en Liefdesbrieven

Donderdag 30 augustus 2018

11.00 uur Living Room Music

18.00 uur Ruimte voor de zeer getalenteerde vertegenwoordigers van de nieuwe generatie musici

19.30 uur Piano marathon - vier toppianisten op één piano

Vrijdag 31 augustus 2018

11.00 uur Concerten in het Twentse landschap - De Stiftsfietstour - concerten op Het Stift, Erve Broam, kanaal Almelo-Nordhorn - start: Het Stift Weerselo

14.30 uur Love Stories

Zaterdag 1 september 2018

11.00 uur New Gen in samenwerking met Natacha Kudritskaya, Niek KleinJan

12.00 uur Kinderactiviteiten in samenwerking met Joliens Theaterhuis (in de Stiftsschool)

14.00 uur Familieconcert L'Histoire du Soldat met verteller René Groothof - buitenpodium Stiftskerk

Zondag 2 september 2018

15.00 uur Feestelijk slotconcert 'Viaggio in Italia' buitenpodium Stiftskerk

Zie voor overige informatie: <https://www.stiftfestival.com>