



## PROTESTANTSE STIFTSGEMEENTE WEERSELO

Postadres: Het Stift 9, 7595 LE Weerselo  
www.stiftsgemeente.nl / info@stiftsgemeente.nl

Predikant: ds. R. Kloosterziel

Het Stift 4 kloos442@planet.nl  
7595 LE Weerselo 0541 299387 / 06 13758043

### ZONDAGSBRIEF jaargang 20 nr. 1002 zondag 12 juli 2020 4<sup>e</sup> zondag van de zomer

<b>Kerkdienst</b>	10.00 uur
<b>Vorbereiding</b>	als de klok luidt bereiden kerkenraad en gemeente zich voor op de dienst
<b>Voorganger</b>	ds. J.D. Vedders-Dekker
<b>Lektor</b>	mevr. Ria Huijser
<b>Organist</b>	dhr. Dick Huijser
<b>Koster</b>	dhr. Henry Kleine Wiecherink



#### DIENST VAN DE VOORBEREIDING

*Het is stil in de kerk*

**Herdenking** van het overlijden op 9 juli 2020 van ons gemeentelid mevrouw Hem Koek-Koster.

**Zingen** Lied 730: 1 *Heer, herinner u de namen (staande)*

**Welkom door de ouderling**

*Moment van stilte*

**Intochtslied** Lied 216: 1, 2 en 3 *(staande)*

*Dit is een morgen als ooit de eerste*

**Bemoediging**



On- ze hulp in de Naam van de Heer, die he- mel en aar- de ge- maakt heeft!

**Drempelgebed**



O God, keer U óm naar ons toe en doe ons weer le- ven met hart en ziel.



Laat ons o Heer, uw lief- de zien en geef ons Uw heil!

**Psalm van de zondag** Lied 62: 1 en 5

*Mijn ziel is stil tot God mijn Heer*

## Smeekgebed

v: ..... O Heer, hoor ons gebed en laat ons geroep tot U komen:



## Glorialied Lied 305: 1, 2 en 3

*Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam*

## DIENST VAN DE SCHRIFT

### De groet

v: De Heer zal bij u zijn!

a: DE HEER ZAL U BEWAREN!

### Gebed van de zondag

Eerste lezing Jesaja 40: 12-25

Zingen Lied 24: 1 en 5

*De aarde en haar volheid zijn*



Evangelielezing Mattheus 13: 24–30 en 36-43

### Lofprijzing 339b



## Uitleg en verkondiging

### Orgelspel

Zingen Lied 764: 1, 2 en 6

*Een zaaier ging uit om te zaaien*

## DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

### Dankgebed

Voorbeden en gebed in stilte steeds besloten met:

v: Wij bidden U samen:

a: Heer, ontferm U!

a: **Onze Vader**.....

### Mededelingen door diaken

## Toelichting bij de collecte

De collecte is – in verband met het coronavirus - bij de uitgang in de hal van de kerk. In het offerblok – na de tafel aan uw linkerkant - kunt u uw bijdrage geven voor de **instandhouding van de Stiftsgemeente**. In het collectemandje kunnen de diaconale gaven gegeven worden. De opbrengst van de diaconale collecte is bestemd voor het **Project van de gezamenlijke diaconieën van de Kleine Ring**. En wel voor **Stichting 'De Ruime Wind'**. Dit is een stichting die sinds 1982 zeilvakanties voor jongeren organiseert. Het gaat om vakanties voor jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 17 jaar. De Ruime Wind streeft ernaar haar zeilvakanties voor ieder kind, ongeacht diens thuissituatie, toegankelijk te maken. Door te werken met vrijwilligers is de kostprijs van één week kamp slechts € 245,-- per persoon. Deelnemers uit gezinnen met een laag inkomen kunnen bovendien vaak nog een fikse korting krijgen door middel van gemeentelijke minimaregelingen en donaties. Op deze wijze krijgen jongeren de kans relatief goedkoop een unieke zeilvakantie mee te maken. Met uw bijdrage kunnen wij gezamenlijk enkele kinderen een mooie vakantie bieden.

## DE AFSLUITING

**Slotlied** Lied 978: 1, 2 en 4 *Aan U behoort, o Heer der heren*

### Zegen

V: .....



***De collecte is bij de uitgang  
in de hal van de kerk***

**Zondag 19 juli 2020** is mevr. H. Kloosterziel-Smit de voorganger tijdens de dienst in de Stiftskerk. De diaconale collecte is dan bestemd voor het Project Kleine Ring ZWO.

### Koffie drinken

Omdat we nog niet gezamenlijk koffie mogen drinken in de Stiftsschool wordt iedere kerkganger uitgenodigd om na afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te komen drinken in het naastgelegen restaurant 'De Stiftsjuffer'. Het eerste kopje wordt u aangeboden. Dit restaurant is onlangs van binnen geheel vernieuwd en weer geopend op donderdag 9 juli 2020. Wij heten u daar ook allemaal van harte welkom.



## De Stiftswijzer

Neemt u na het koffie drinken ook gerust een kijkje in de onlangs - na een grondige renovatie - geopende 'De Stiftswijzer'. In dit kleine gebouwtje kunt u informatie vinden over het Stift en omgeving. Er zal in de toekomst nog meer informatiemateriaal komen waaronder fiets- en wandelroutes.



## MAATREGELEN KERKDIENTEN IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS

- Tijdens een kerkdienst kunnen 32 kerkgangers toegelaten worden.
- Om helemaal zeker te zijn van een zitplaats kan men zich vooraf aanmelden via [info@stiftsgemeente.nl](mailto:info@stiftsgemeente.nl)
- In de hal van de Stiftskerk staat desinfectiemiddel om de handen voor het binnen gaan van de kerkruimte te kunnen desinfecteren.
- De voorgeschreven 1,5 meter afstand dient telkens in acht genomen te worden.
- De koster zal u vragen of u gezondheidsklachten hebt. Het advies is om thuis te blijven als u zich ziek voelt, koorts heeft of moet hoesten.
- Op de lijst in de hal van de Stiftskerk zal de koster de naam noteren van de bij hem bekende kerkgangers van die zondag. De gasten dienen hun telefoonnummer te laten noteren door de koster.
- De koster zal u naar uw zitplaats verwijzen.
- In de banken en op de stoelen liggen de liedboeken en de zondagsbrieven. Na afloop dient u het liedboek te laten liggen. De zondagsbrief kunt u meenemen naar huis.
- Tijdens de dienst is gemeentezang niet toegestaan. Enkele daarvoor aangewezen kerkgangers zullen – verspreid in de kerk – de zang verzorgen. U kunt de liederen meelesen vanuit het liedboek.
- Na afloop van de dienst kunt u in de hal van de kerk uw bijdrage in het offerblok geven voor de instandhouding van de Stiftsgemeente. In het mandje kan de diaconale bijdrage gegeven worden.
- Na afloop van de dienst is het raadzaam niet in groepjes te blijven staan napraten.
- Iedereen dient ten allen tijde de aanwijzingen van de koster op te volgen.