

Vocaal Ensemble La Colombe

Vocaal ensemble La Colombe is opgericht door dirigent lassen Raykov. Hoewel soms in wisselende samenstelling, zingt La Colombe met een vaste kern van geschoolde zangeressen en zangers. Het is een ambitieus ensemble dat kiest uit een breed, voornamelijk klassiek repertoire.

Sopraan:
Ilse van Griensven
Gerburg Willing
Liliane Norg
Marion Röber

Alt:
Minou Tuijp
Sabine Henkel
Moniek van Hout
Baukje Toren

Tenor:
Arjen van Gijssel
Eduard Ponten
Henk Stoeten

Bas:
Servaas Bank
Gerrit Jan Hamerslag



Over het Requiem for Humanity

Het werk, gecomponeerd door Helen Ostafew, is de laatste jaren uitgevoerd met orgelbegeleiding. Zo is het ook op de CD te beluisteren. Speciaal voor deze gelegenheid voert La Colombe het Requiem uit in kleine bezetting en met pianobegeleiding. Een bijzonder intieme en meer persoonlijke benadering van de compositie.

De ruimte van de Stijfskerk leent zich mooi voor deze invulling. Ook het feit dat dirigent lassen Raykov zelf het koor begeleid op piano draagt bij aan deze ervaring.

Helen Ostafew heeft intussen ook een bewerking voor koor en strijkkwintet dan strijkorkest uitgebracht. Een mooi vooruitzicht voor La Colombe dit in de komende jaren ook op die manier uit te voeren.

Voor meer informatie over Ostafew en haar werk kunt u terecht op haar website

www.helenostafew.com

Helen Ostafew - Requiem for Humanity

1. **'Requiem (Introit) & Kyrie' (*Grant them eternal rest, O Lord*)**
2. **'Dies Irae' (*Day of Wrath! Day of Mourning!*)**
3. **'Contemplation' - text by
The Buddha, Anguttara Nikaya**
4. **'Funeral Blues' – Auden**
5. **'May God Remember' – text from
Jewish Memorial Service**
6. **'Sanctus' (*Holy Lord, Hosanna*)**
7. **'Everlasting Voices' – Yeats**
8. **'Faith' – based on quotes from
Ghandi**
9. **'Agnus Dei' (*Lamb of God, grant
them rest*)**
10. **'Lux Aeterna' (communion)
(*Everlasting light, mercy*)**
11. **'Death is not an End' - Daoism,
*Zhuangzi, 23***

Stichting Vocale Geestelijke Muziek Stift Weerselo

Deze stichting is opgericht om de bijeenkomsten zoals vanmiddag mogelijk te maken op het Stift. Een initiatief van dominee Henk Dikker Hupkes en de vaste cantor en organist Iassen Raykov, hetgeen ondersteund wordt door de Stiftsgemeente.

Het doel is om op bijzondere momenten tijdens het kerkelijk jaar, rond Pasen, Kerst en Allerzielen, uitzonderlijke geestelijke vocale muziek ten gehore te brengen. Iets waar de prachtige Stiftskerk zich uitermate goed voor leent.

We vragen u dit initiatief ruimhartig te steunen bij het vertrek vanmiddag uit de kerk. De gift is vrij maar de uitvoeringen kostbaar. Een richtbedrag van € 10,- tot € 20,- is nodig om de uitgaven te kunnen dekken.



U kunt ook gebruik maken van de QR-code hiernaast. Met uw mobiele telefoon en de app van uw bank maakt u gemakkelijk uw gift over.

Daarnaast is het mogelijk om dit initiatief met een donatie te ondersteunen. U kunt overmaken op onze bankrekening ten name van Stichting Vocale Geestelijke Muziek Stift Weerselo:

NL11 RABO 0336 7711 50

De volgende bijeenkomst in deze serie is ter gelegenheid van Kerst,

a Festival Lessons and Carols

op 19 december.



14 november 2021

Muziek & Bezinning Stiftskerk Weerselo

Allerzielenconcert

La Colombe zingt

Requiem for Humanity

van

Helen Ostafew

Onder leiding van

Iassen Raykov