



PROTESTANTSE STICHTSGEMEENTE WEERSELO

Postadres: Het Stift 9, 7595 LE Weerselo
www.stichtsgemeente.nl / info@stichtsgemeente.nl

Predikant: ds. R. Kloosterziel

Het Stift 4

kloos442@planet.nl

7595 LE Weerselo

0541 299387 / 06 13758043

ZONDAGSBRIEF jaargang 24 nr. 1214 zondag 6 oktober 2024 3^e zondag van de herfst

Kerkdienst 10.00 uur
Vorbereiding als de klok luidt bereiden kerkenraad en gemeente zich voor op de dienst

Voorganger ds. Roel Kloosterziel
Lektor mev. Ria Huijser
Organist dhr. Dick Huijser
Koster dhr. Henry Kleine Wiecherink
Koffiedienst mev. Ineke Peddemors



DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Orgelspel Aria Quinta, J. Pachelbel

Het is stil in de kerk

Het herdenkingssteentje van de heer Marco Nijhuis uit de nis van de kerk wordt op de avondmaalstafel gelegd.

Welkom door de ouderling

Intochtslied Lied 91 A: 1 en 2 (*staande*)
Wie in de schaduw Gods

Moment van stilte

Bemoediging



On- ze hulp in de Naam van de Heer, die he- mel en aar- de ge- maakt heeft!

Drempelgebed



O God, keer U óm naar ons toe en doe ons weer le- ven met hart en ziel.



Laat ons o Heer, uw lief- de zien en geef ons Uw heil!

Psalm van de zondag Lied 8: 1, 3, 4 *Heer, onze Heer*

Smeekgebed

v: O Heer, hoor ons gebed en laat ons geroep tot U komen:



HEER ont-ferm U, CHRISTUS ont-ferm U, HEER ont-ferm U!

Glorialied Lied 304 *Zing van de Vader, die in den beginne*

DIENST VAN DE SCHRIFT

De groet

v: De Heer zal bij u zijn!

a: DE HEER ZAL U BEWAREN!

Gebed van de zondag

Eerste lezing Hebreëen 3: 1 t/m 6

Zingen Lied 419 *Wonen overal nergens thuis*

Evangelielezing Marcus 10: 1 t/m 12

Lofprijzing 339b

U komt de lof toe U het ge- zang, U al- le glo- rie, o
Va- der, o Zoon, o Hei- li- ge Geest in al- le
eeu- wen der eeu- wen!

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 361 *Er heeft een stem gesproken*

Overhandiging herdenkingssteentje

Het herdenkingssteentje van de heer Marco Nijhuis wordt overhandigd aan zijn weduwe mevrouw Ina Nijhuis-Grobbe.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed

Voorbeden en gebed in stilte steeds besloten met:

v: Wij bidden U samen:

a: Heer, ontferm U!

Mededelingen door diaken

Toelichting bij de collecte

1. De opbrengst van de diaconale collecte is bestemd voor het **Plaatselijk Diaconaat**. Diaconaal werk of kortweg diaconaat betekent dat de kerk hulp biedt waar niemand anders helpt. Omzien naar elkaar begint bij de mensen met wie we samenleven in de kerkelijke gemeenschap. Maar de grens ligt niet bij de eigen gemeenschap. Ook soms van ver daarbuiten wordt er een beroep op ons gedaan. Daarvoor hebben we de diaconale collectes voor een breed scala aan kleinschalige projecten. Vaak stellen wij ons garant voor een bepaald bedrag dat een organisatie nodig heeft. Niet altijd is de opbrengst van een collecte toereikend. Vandaar dat wij maandelijks collecteren voor het Plaatselijk Diaconaat. Met behulp van de opbrengsten kunnen we zowel onmiddellijk steun bieden als er een beroep op ons gedaan wordt als ook een collecteopbrengst voor een bepaald doel zo nodig aanvullen. Voor het jaar 2024 hebben wij ons opnieuw voorgenomen een minimumbedrag van € 50,- aan te houden per collectedoel.

2. Eredienst en pastoraat.

Het collectegeld kan ook overgemaakt worden op rekeningnummer NL33



RABO 0156 8035 50 met vermelding van 'collectebijdrage 6 oktober 2024' of door middel van de hierbij afgebeelde QR-code. De helft van de bijdrage is dan bestemd voor het *Plaatselijk Diaconaat* en de andere helft voor *eredienst en pastoraat + instandhouding Stifstsgemeente*.

DIENST VAN DE TAFEL

Tafelgebed Lied 403 C *Danken wij de goede God*
(we zingen telkens waar 'allen' staat)

Instellingswoorden / delen van brood en wijn

DE AFSLUITING

Slotlied Lied 793: 1 en 2 *Bron van liefde (staande)*

Zegen

V:



a. A- MEN

Orgelspel Variaties op een thema van Corellii, J.C.H Rinck

**Uitgangscollecte voor
instandhouding Stifstsgemeente**



Koffie drinken Na afloop van deze dienst is er voor iedereen de gelegenheid om in de Stifstsschool even gezellig na te praten met een kopje koffie, thee of limonade.

Zondag 13 oktober is ds. J.D. Veddere-Dekker de voorganger tijdens de dienst in de Stifstskerk. De diaconale collecte is dan bestemd voor het project van de familie Meijberg: een voedingsproject in de dorpen Rukara/Rwinsheke in Rwanda.

MEDITATIEVE WANDELING

Zaterdag 12 oktober wordt er meditatief gewandeld vanuit de Protestantse kerk in Tubbergen. Thema: 'Alle tijd'. We verzamelen ons iets voor 09.30 uur in de kerk voor een korte overweging waarna we zo'n 12 km. gaan lopen. Halverwege pauzeren we voor koffie of thee met iets lekkers. Rond 13.00 uur verwachten we zeker bij de kerk terug te zijn. Deelname is gratis; na afloop vrije gift ter bestrijding van de kosten. Opgave per mail, met vermelding van uw woonplaats, bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com. Volgende meditatieve wandeling: zaterdag 22 maart 2025 vanuit de R.K. kerk te Saasveld.



FILM 'WOMAN AT WAR (2018)'



Regie: Benedikt Erlingsson, IJsland, speelduur 101 minuten. Op donderdag 17 oktober, om 19.30 uur, wordt in de Stifstsschool de film 'Woman at War (2018)' vertoond. De vertoning wordt kort ingeleid door Henk Procee (emeritus hoogleraar filosofie aan de UT). Na afloop mogelijkheid iets te drinken en na te praten. Zaal open: 19.00 uur. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage na afloop.

"Halla is een vrouw van in de vijftig met een opmerkelijk dubbelleven. Enerzijds heeft ze een rustige baan als muziklerares en dirigent van een koor. Maar in haar vrije tijd is ze milieuactivist. Als een soort Robin Hood doet ze er van alles aan om de vervuilende industrie in IJsland een halt toe te roepen. Deze film kaart verschillende actuele thema's aan, zoals klimaatopwarming, toenemende invloed van het buitenland op de industrie, hoever je mag gaan met je milieufacties, manipulatie van de publieke opinie, zelfs adoptie. Al deze thema's komen voorbij op een eerder luchtige dan moraliserende toon en met een flinke portie Scandinavische humor en spanning."

* 'Het absurdisme staat ontroering en diepgang niet in de weg.' *VPRO-Cinema* *
 'Achter de ecologische façade schuilt de leukste, grappigste en ontroerendste film van het jaar.' *Metro* * 'Filmisch en filosofisch lonend van begin tot eind.' *Roger Ebert* *

CONCERT IN DE STIFTSKERK

Zondag 27 oktober om 15.30 uur geven violiste Susanne Broekhuijsen en pianist Iassen Raykov een concert in de Stifftskerk te Weerselo. De toegang is gratis; wel wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

Programma: Johannes Brahms – sonata voor viool en piano op.78;
 Sergey Prokofiev – sonata voor viool en piano op.94;
 Robert Schumann – Romance.



Susanne Broekhuijsen studeerde viool bij Ilya Grubert. Zij maakte deel uit van het Nationaal Jeugd Orkest en het Wiener Jeunesse Orchester. Susanne remplaceerde in diverse orkesten, zoals het Radio Kamerorkest, het Radio Filharmonisch Orkest, het Nederlands Kamerorkest, het Residentie Orkest, het Orkest van het Oosten, het Combattimento Consort en als barokvioliste in La Sorpresa. Als soliste trad ze o.a. op met de vioolconcerten van Beethoven, Mendelssohn en Korngold. Momenteel legt ze zich vooral toe op kamermuziek, waarbij ze naast het geven van pianorecitals (met ondermeer een optreden in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam), regelmatig te horen is als altvioliste in het Lucien Capettrio en als eerste violiste in het Euregio-ensemble.

Iassen Raykov is een veelzijdig musicus. In zijn geboorteland Bulgarije studeerde hij piano aan het Staatsconservatorium in Sofia. Hij kwam naar Nederland om zijn piano studie en koördirectie te vervolgen aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en orkestdirectie aan het ArtEZ-conservatorium in Enschede. In 1997, tijdens zijn studietijd, richtte hij het vocaal ensemble La Colombe op, bestaande uit een mix van professionele zangers en getalenteerde amateurs. Met La Colombe heeft Raykov het 'Requiem for Humanity' van Helen Ostafew, met teksten uit verschillende religies, als eerste uitgevoerd en op CD opgenomen. Behalve pianist en koördirigent is Iassen Raykov zelf een niet onverdienstelijk zanger.



CONCERT ROND ALLERZIELEN

Zondag 3 november is er 's morgens géén dienst in de Stifftskerk. Om 15.30 uur is er een concert rond Allerzielen. Het Requiem van Mozart zal uitgevoerd worden. Liederen en teksten waar stilgestaan wordt bij de grens van het leven. Iedereen is van harte uitgenodigd. Toegang is vrij. Vrijwillige bijdrage bij de uitgang. Na afloop wordt iedereen een drankje aangeboden in de Stifftsschool.