



## PROTESTANTSE STIFTSGEMEENTE WEERSELO

Postadres: Het Stift 9, 7595 LE Weerselo  
www.stiftsgemeente.nl / info@stiftsgemeente.nl

Predikant: ds. R. Kloosterziel

Het Stift 4

kloos442@planet.nl

7595 LE Weerselo

0541 299387 / 06 13758043

### ZONDAGSBRIEF jaargang 24 nr. 1217 zondag 27 oktober 2024 6<sup>e</sup> zondag van de herfst - Hervormingsdag

**Kerkdienst** 10.00 uur

**Vorbereiding** als de klok luidt bereiden kerkenraad en gemeente zich voor op de dienst

**Voorganger** ds. N.J. Pronk

**Lektor** mevr. Mickey Scherer

**Organist** dhr. lassen Raykov

**Koster** dhr. Henry Kleine Wiecherink

**Koffiedienst** mevr. Anneke Nauta



### DIENST VAN DE VOORBEREIDING

#### Orgelspel

*Het is stil in de kerk*

#### Welkom door de ouderling

**Intochtslied** Lied 321: 1, 5 en 6 (*staande*)

*Niet als een storm, als een vloed*

*Moment van stilte*

#### Bemoediging



On- ze hulp in de Naam van de Heer, die he- mel en aar- de ge- maakt heeft!

#### Drempelgebed



O God, keer U óm naar ons toe en doe ons weer le- ven met hart en ziel.



Laat ons o Heer, uw lief- de zien en geef ons Uw heil!

**Psalm van de zondag** Psalm 130: 1 en 3 *Uit diepten van ellende*

#### Smeekgebed

v: ..... O Heer, hoor ons gebed en laat ons geroep tot U komen:



HEER ont-ferm U, CHRISTUS ont-ferm U, HEER ont-ferm U!

**Glorialied** Lied 871 *Jezus zal heersen waar de zon*

## DIENST VAN DE SCHRIFT

### De groet

v: De Heer zal bij u zijn!

a: DE HEER ZAL U BEWAREN!

### Gebed van de zondag

Eerste lezing Jesaja 59: 9-19

Zingen Lied 859 *Schuldig staan wij voor U, Heer*

Evangelielezing Marcus 10: 46-52

### Lofprijzing 339b

U komt de lof toe U het ge- zang, U al- le glo- rie, o  
Va- der, o Zoon, o Hei- li- ge Geest in al- le  
eeu- wen der eeu- wen!

### Uitleg en verkondiging

#### Orgelspel

Zingen Lied 825: 1, 4 en 5 *De wereld is van Hem vervuld*

## DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

### Dankgebed

**Voorbeden en gebed in stilte** steeds besloten met:

v: Wij bidden U samen:

a: Heer, ontferm U!

a: Onze Vader.....

### Mededelingen door diaken

#### Toelichting bij de collecte

1. De opbrengst van de diaconale collecte is bestemd voor een **project van de familie Meijberg** (Ootmarsum). Het gaat om een **voedingsproject in de dorpen Rukara/Rwinsheke in Rwanda**. Beide dorpen zijn alleen te bereiken via een hobbelige en moeilijk begaanbare zandweg. Doordat Arnoud Meijberg hier lange tijd heeft gewerkt kwam de familie letterlijk in aanraking met de gevolgen van eenzijdige voeding en mensonterende armoede. Veel kinderen bereiken de leeftijd van 6 jaar niet. Het doel van het project is: Verminderen van de kindersterfte, beperken van ondervoeding en het bieden van perspectief aan een kind in Rwanda. Dit wil men bereiken doordat moeders leren verantwoord te koken op een kookgelegenheid midden in het dorp. Onze diaconie steunt dit project al een aantal jaren.

Er is inmiddels veel verbeterd: mensen lopen niet meer op blote voeten, het aantal fietsen stijgt en de ondervoede kinderen krijgen eiwitrijke voeding mee naar huis. Daar eet de hele familie dan van.

## 2. Eredienst en pastoraat.



Het collectegeld kan ook overgemaakt worden op rekeningnummer NL33 RABO 0156 8035 50 met vermelding van 'collectebijdrage 27 oktober 2024' of door middel van de hierbij afgebeelde QR-code. De helft van de bijdrage is dan bestemd voor het *project van de familie Meijberg* en de andere helft voor *eredienst en pastoraat + instandhouding Stiftsgemeente*.

### DE AFSLUITING

**Slotlied** Lied 534 *Hij die de blinden weer liet zien (staande)*

#### Zegen

V: .....



#### Orgelspel

***Uitgangscollecte voor  
instandhouding Stiftsgemeente***



**Koffie drinken** Na afloop van deze dienst is iedereen van harte welkom in de Stiftsschool om even gezellig na te praten met een kopje koffie, thee of limonade.

**Zondag 3 november 2024** is er géén ochtenddienst in de Stiftskerk.

Om 15.30 uur wordt een concert rond Allerzielen gehouden in de Stiftskerk.

**Zondag 10 november 2024** is ds. L. Donkersloot de voorganger tijdens de dienst in de Stiftskerk.

### Concert in de Stiftskerk



Zondag 27 oktober 2024 om 15.30 uur geven violiste Susanne Broekhuijsen en pianist Iassen Raykov een concert in de Stiftskerk te Weerselo. De toegang is gratis; wel wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de onkosten. Programma: Johannes Brahms – sonata voor viool en piano op.78;



Sergey Prokofiev – sonata voor viool en piano op.94;

Robert Schumann – Romance.

## Concert rond Allerzielen

Zondag 3 november 2024 is er 's morgens géén dienst in de Stiftskerk.

Om 15.30 uur is iedereen van harte welkom bij een concert in het teken van Allerzielen: *Het Requiem, W.A. Mozart*.

Via een anoniem persoon kreeg Mozart de opdracht tot het schrijven van een Requiem, een dodenmis. De opdrachtgever wilde de muziek doen voorkomen als zou het zijn eigen compositie zijn! Aangezien Mozart al de helft van de beloning vooraf kreeg, heeft hij deze opdracht aanvaard. Hij gebruikt hierbij de Dodenmis, zoals gebruikelijk was in de Rooms Katholieke Kerk, waar hij ook lid van was. Aangezien hij al ernstig ziek was, heeft hij een groot deel van het Requiem op zijn sterfbed geschreven. Niet alle onderdelen waren voltooid. Zijn leerling en kopiist Süssmayr heeft het werk afgemaakt.



Niet al de delen van de mis zijn gebruikt, maar wat er wel gemaakt is, behoort tot de parels van de muziek. De koorpartijen zijn van een bijna goddelijke schoonheid en tot op de dag van vandaag ontroeren zij nog vele mensen.

Op 3 november a.s. gaan wij dit beluisteren, uitgevoerd door La Colombe o.l.v. lassen Raykov in de Stiftskerk om 15.30 uur. Toegang gratis. Vrijwillige bijdrage na afloop ter bestrijding van de kosten. In de Stifsschool wordt u na afloop van dit concert een drankje aangeboden.

## Lezing: Rekenschap - het koloniale verleden, excuses en herstel

Op de woensdagen 6 november en 4 december 2024 spreekt Piet van Genderen, emeritus-hoogleraar radartechnologie, over ons slavernij verleden. De twee avonden zijn met elkaar verbonden. Locatie: Stifsschool; aanvang: 19.30 uur. De avonden zijn vrij toegankelijk. Aanmelding is gewenst. Dat kan bij Tijmen van Genderen (tijmenvangenderen@gmail.com) of bij Dick Huijser (dick.huijser@ziggo.nl).



Het koloniale slavernijverleden van Nederland staat in de schijnwerpers vanwege de herdenking ervan in 2023. Op 1 juli 1863 werd de slavernij in de voormalige koloniën formeel afgeschaft. Het is een geschiedenis die haaks staat op hoe Nederlanders hun eigen natie graag zien: tolerant, humanitair, vooruitstrevend. Maar, wat is het Nederlandse koloniale en slavernijverleden nu precies? Waarom juist nu die herontdekking? Is er een goede manier om om te gaan met dit verleden en zijn "we" hiermee nu op de goede weg?

Dit zijn vragen die de historicus Gert Oostindie bespreekt in zijn boek *Rekenschap, het koloniale verleden, excuses en herstel*. Aan de hand van dit boek, aangevuld met gegevens uit andere geschiedkundige boeken en artikelen, gaat Piet in op bovenstaande vragen.

Een uitgebreide boekbespreking is ter voorbereiding beschikbaar bij Tijmen van Genderen, tijmenvangenderen@gmail.com / 0631941505.